

Beste leden,

Vrijdag 5 juni stond ik het Goffertpark samen met meer dan 1000 mensen bij een regenachtige Black-Lives-Matter-demonstratie. Ik stond achteraan dus meer dan af en toe drie keer 'MATTER', kreeg ik er niet van mee. Tijd voor een gedachtencirkeltje was er dus wel. Een gedachtencirkel die ik als nieuwe voorzitter van JS Arnhem Nijmegen maar al te goed kan gaan gebruiken. Want ja, dat is waarvoor ik mij kandideer.



Ik stond daar, omdat ik mij in de week daarvoor eindelijk begon te realiseren hoeveel onderscheid er in Nederland wordt gemaakt tussen zwarte en witte mensen. Verschil in kansen, waardering, mogelijkheden. Net als veel mensen vroeg ik mij af wat ik kan doen. Welke verantwoordelijkheden ik kan nemen. En het antwoord ligt bij mij voor het oprapen. Ik bevind mij in twee milieus waarin ik bevoorrecht ben om iets te kunnen doen en iets te kunnen zeggen wat verschil gaat maken. Een daarvan is het onderwijs, daarover kan ik nu 5 A4'tjes vol schrijven maar dat doe ik niet. De ander is nu meer van belang en dat is de JS. De JS als vereniging, maar specifiek het bestuur is een plek waar ik de inhoud in wil duiken. Dit zie ik voor me door samen te dromen en te filosoferen over een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, met als doel dit te concretiseren in opiniestukken en campagnes. Als voorzitter wil ik het voortouw nemen in het neerzetten van een inhoudelijke lijn, om er zo voor te zorgen dat onze vereniging een weerspiegeling is van onze maatschappij en een uitkomst van jarenlange ontwikkeling in socialistisch Nederland.

Inmiddels weet ik hoe moeilijk het is om leden te activeren. Dus, ik ga nu niet verkopen hoe ik er in het komende bestuursjaar voor ga zorgen dat er meer leden actief worden (al zal ik me hier natuurlijk wel voor blijven inzetten). Maar ondanks dat ontbreekt het niet aan enthousiasme en aanstekelijke energie die ik mee breng. Deze zal ik als voorzitter over brengen op de rest van het bestuur. Hier denk ik geschikt voor te zijn, mede dankzij mijn ervaring als docent. Als dans docent weet ik mensen te motiveren voor iets waarvan ze eerst nog niet wisten dat ze het kunnen. Dit doe ik door mezelf open en kwetsbaar op te stellen. Deze kwetsbaarheid is ook terug te vinden in de sport van de filosofie die ik graag beoefen. Vragen stellen en laten blijken dat ik ergens nog geen verstand van heb. Vervolgens nog meer vragen stellen om mijn gesprekspartners, leden en mede bestuursleden, zich ook achter de oren te laten krabben. Dan kunnen we met z'n alle bouwen aan concepten en plannen.

Ik ben Emma Dekker, 24 jaar en trots Arnhemmer (ja Nijmegenaren, ik ben trots!). Ik sta op om van me te laten horen wanneer dit nodig is en onderneem actie als dat kan. Het verkiezingsjaar wat voor ons ligt zal een mooie uitdaging worden waarin we ons allemaal van onze beste rode kant laten zien. Laten we er een mooi jaar van maken!

Met vriendelijke groet,
Emma Dekker